

# 越南河内大学大学学习生活总结报告

## 2012 级华文学院金融班

云南师范大学云南华文学院国际汉语教育学院 12 级金融班共 22 名同学赴越南大学留学，一转眼我们已经来越南五个多月了，我们的留学时间已所剩不多。经过这段时间的学习生活无论是在知识还是能力方面 22 名同学都有了非常大的进步，为了让学院领导、老师及同学们看到我们 12 级华文金融班 22 位同学的进步，特此对我们在越南河内大学的学习和生活做以下的总结。

这就是我们留学的越南。



越南是一个有名的摩托车国度，它也被称为骑在摩托车上的国家，每个家庭至少都有一辆摩托车。当看到这一幕的时候我和我的小伙伴都惊呆了。

### 一、 课程学习方面

- 1、 第二学期课程安排（THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI LỚP NH 1 NĂM）  
上课时间（12:30—16:30）

**THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI LỚP NH 1 NĂM**

**Đơn vị: Khoa Việt Nam học**  
**Năm học: 2014-2015**

*(Thời gian áp dụng: Học kỳ II, từ 09/3/2014 đến 20/06/2015)*

<b>Thực hành Dịch I</b> (học từ 09/3 - 13/4. Thi 15/4) <b>Cô Trang</b>	<b>Đất nước học</b> (học từ 10/3 - 14/4. Thi 17/4) <b>Cô Giang</b>	<b>Thực hành Dịch I</b> (học từ 09/3 - 27/4. Thi 29/4) <b>Cô Trang</b>	<b>Nghe Nâng cao (THNC II)</b> (học từ 12/3 - 21/5. Thi 28/5) <b>Cô Huyền</b>	<b>Đất nước học</b> (học từ 10/3 - 14/4. Thi 17/4) <b>Cô Giang</b>
<b>Kỹ năng Thuyết trình</b> (học từ 20/4 - 18/5. Thi 20/5) <b>Cô Lê</b>	<b>Tiếng Việt du lịch</b> (học từ 21/4 - 19/5. Thi 22/5) <b>Thầy Nghĩa</b>	<b>Kỹ năng Thuyết trình</b> (học từ 20/4 - 18/5. Thi 20/5) <b>Cô Dung</b>	<b>Kiến tập và Thực tập</b> (từ 25/5 - 18/6. Nộp báo cáo 19/6)	<b>Tiếng Việt du lịch</b> (học từ 21/4 - 19/5. Thi 22/5) <b>Thầy Nghĩa</b>
<b>Kiến tập và Thực tập</b> (từ 25/5 - 18/6. Nộp báo cáo 19/6)	<b>Kiến tập và Thực tập</b> (từ 25/5 - 18/6. Nộp báo cáo 19/6)	<b>Kiến tập và Thực tập</b> (từ 25/5 - 18/6. Nộp báo cáo 19/6)		<b>Kiến tập và Thực tập</b> (từ 25/5 - 18/6. Nộp báo cáo 19/6)

*Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014*

**Q. Trưởng khoa Việt Nam học**

## 2、 课堂趣味多

Thực hành Dịch I (翻译课) 这门翻译课分为中翻越和越翻汉两个部分，它让我们掌握了更多的越南语词汇和语法，对于我么口语提高有很大的帮助。Nghe Nâng cao (THNC II) (听力提高 2) 不明思议，这门课是为了提高我们听越南语的能力。Đất nước học (国土学) 让我们了解更多的越南文化。

虽然我们这和国内以及其他一些国家的学校不一样，没有高大上投影仪，但是上课也感到无比的有趣。每天同学们都会提前预习好相应的课程，上课的时候让我们回答问题，回答错了会有小小的惩罚，每一堂课都在起送气氛中渡过，老师很诙谐幽默，对我们也是照顾有加。

## 二、 日常生活方面

### 1、 学校

原越南河内外语大学，2006 年 9 月更名为越南河内大学，是越南教育与培训部直属大学，座落在首都河内西南部（河内市、青春郡、阮廌路 KM9），是越南教育培训部直属的国立高校之一。



### 3、宿舍

这个宿舍当然是比不上我们学校的啦！但是小伙伴们的适应能力真的很强，才来每天就适应了住宿条件，自己开火做饭，吃着自己在异国他乡煮的饭真的很香，很幸福。



### 三、活动

#### 1、学校举办的开学典

穿着漂亮的越南国服奥黛的老师们



## 2、河内大学越南语系成立 10 周年庆典

在这天学校安排我们自己做东西，出售给越南学生，另外专门做一道菜参加学校的比赛，还有各种活动以及联欢晚会哦！





### 3、参观胡志明博物馆

[越南河内市](#)的[胡志明](#)博物馆 91 年落成，气势恢宏，图片、实物极为丰富，装饰也颇现代化。这里展示了胡志明自出国寻求报国之路到他给越南人民写下具有历史意义的遗嘱的各个时期的活动。这次参观也让我们对胡志明有了更加深刻的认识。



#### 四、学院领导的到来

在我们还没有完全适应这边的一切的时候，学院领导到来，给与小伙伴们莫大的鼓舞。



## 五、越南美景

下龙湾



西贡市中央邮局



美奈日落

